

En bok för alla
ger ut skönlitteratur för barn och vuxna
i läsfrämjande syfte. Böckerna väljs ut i samråd med
en referensgrupp bestående av kritiker, författare
och bibliotekarier.

En bok för alla
info@ebfa.se www.ebfa.se

Copyright©Text: Hubert Ben Kamoun 2007, 2009 Éditions Nathan, Paris
Copyright©Illustrationer: Régis Faller 2007, 2009 Éditions Nathan, Paris
Originalalets titel: Tous les jour, c'est foot!
Översättning: Anna Falk
Tryck Proost, Belgien 2012
ISBN 978-91-7221-650-1

Berghs förlag utgav *Fotbollsstjärnan* 2010.
Fotbollsstjärnan finns som talbok.

På lunchrasten är det alltid
fotboll.
Allā killarna spelar, utom jag.
De säger att jag inte springer
tillräckligt fort.
Inte ens som målvakt vill
kompisarna ha mig med i laget.



De säger:

– Nico, du är inte målvakt,
du är ett säll.

Jag skulle gärna nöja mig med att
vara domare, men de tycker att jag
kan reglerna för dåligt.



Det är bara fotboll som gäller, och det
är på blodigt allvar.

Under matcherna har alla killarna
namn efter berömda fotbollsstjärnor.



Mina kompisar låter som experter när
de diskuterar matcherna som går på
teve. De kommenterar lagens placering
i serien och gör prognoser för hur
det ska gå i turneringen de närmaste
dagarna.

Det är sant att jag inte är någon fotbollsspelare. Det viktiga för mig är att vara med kompisarna, men fotboll är alldeles för allvarligt för att de ska vilja ha med en nolla som jag.



En gång föreslog de att jag skulle vara målstolpe. Jag fick en boll i magen och en i ansiktet.



Killarna i motståndarlaget sa att jag flyttade mig när bollen kom. Det gick en massa historier om det där. Inte ens som stolpe duger jag.