

Har ni läst *Eldens hemlighet* kanske ni också gillar...



Dessa böcker skildrar barndom, vänskap och vardagsliv i andra delar av världen där förutsättningarna är väldigt annorlunda än här.



Farlig vänskap

Meja Mwangi

En bok från ett land långt borta med en historia från en annan tid, både kul och spännande. Det hela utspelar sig i Kenya på 1950-talet. Två pojkar, en från byn och så den vite farmägarens dotterson på besök från England, blir vänner trots att det är förbjudet och trots stora yttre olikheter. De har riktigt kul tillsammans, de fiskar och går på hemliga jaktutflykter med byns hundar - och de råkar i trubbel och ett tag ser det väldigt mörkt ut...

Det är full fart och rapp dialog och helt från pojkarnas horisont får vi lite insikt i hur det var då.



God morgon kamrater

Ondjaki

Ndalu är tolv år, han bor med sin familj i ett stort hus med egen kock i Luanda, Angola. I skolan finns barn av alla sorter och en del har det inte så bra ställt - blir det kalas måste man passa på att äta! Militärer finns överallt, inbördeskrig härjar sedan flera år, vilket sätter sina spår. Faran är ständig och mycket verklig, men lika verklig är Ndalus glädje och livslust. Kliv in i en värld med en salig mix av svettiga skolkamrater, kubanska kemimagistrar, rykten om huliganer med hemska vapen, president-korteger och första majtag - allt under en stekande sol.



Den osynliga flickan

Deborah Ellis

När talibanerna hade makten i Afghanistan införde de stränga sharia-lagar. Både män och kvinnor led under förtrycket, men särskilt svårt blev det för kvinnorna. De förbjöds att gå ut utan sin mans, brors eller fars sällskap och därmed fick många svårt att försörja sig. Den här boken handlar om elvaåriga Parvana som tvingas klippa av sig håret och låtsas vara pojke för att kunna arbeta på marknaden. Hennes pappa sitter i fängelse och mamma och storsyster får inte visa sig ute på stan, de andra syskonen är för små. Parvana är familjens enda chans...



Blunda och öppna ditt fönster

Nguyen Ngoc Thuan

Dung är 10 år och vi får följa hans liv i en by på landet i Vietnam. Det handlar om kompisarna i skolan, om grannarna och om tiggarpojken Dau som Dung vill bli vän med men som han istället lyckas göra sig ovän med. Om frökens gröna skor och om farliga äventyr. Om gamla farbror Tu som förlorat båda benen och båda armarna. Om blommorna i trädgården och kärleken till familjen. Om bästa kompis Ti som nästan dör mitt under ett äventyr och Dung som då måste bryta sitt löfte till honom för att kunna rädda honom.