

*Jag kallar mig kioskdeckare. För jag jobbar i en kiosk.
Och jag löser problem.*

*På sommarlovets allra första dag åkte jag och Dilsa
till en väns sommarställe. Vi trodde att vi skulle få några
lugna och sköna dagar med bad. Men det blev tvärtom.*

*En Koenigsegg som var värd över åtta miljoner blev
stulen. Först trodde jag att det var ett väldigt dyrt ägg.
Men det visade sig vara en av världens finaste bilar.*

Kapitel 1

Sommarlov!

Det är en väldigt speciell känsla som dyker upp när man säger det ordet. I dag är den första dagen på sommarlov och därför den bästa. För då har man så många dagar framför sig. Min favoritkusin Dilsa och jag sitter i baksätet. Vi tittar förväntansfullt över axeln på vår kompis Amanda som sitter i framsätet. Bilen bromsar in.

– Nu är vi framme, säger hennes mamma Johanna.

Framför oss dyker ett stort vitt hus upp. Det ser ut som en herrgård.

– Vadå, ska vi bo i det där jättehuset? frågar jag.

– Nej, där bor min bror Pompe den här sommaren. Han ska ha fullt med gäster, säger Johanna. Förra sommaren var det vår tur. I år ska vi bo i en av stugorna.

Gruset knastrar under bilens däck när vi passerar

entrén till det stora huset. Vi parkerar bredvid några andra bilar och kliver ur. Det ser verkligen ut som en lyxherrgård. Jag har svårt att förstå att det är Amandas släkts sommarställe. I mitt huvud såg jag framför mig en röd liten stuga.

När vi packat ur våra väskor passerar vi herrgården och går bort mellan några bodar. Framför oss ligger en stuga som ser precis ut som den stuga jag föreställt mig. Jag blir jätteglad när det visar sig att det är där vi ska bo.

– Vad fint det ligger, säger Dilsa. Tänk att ni har en hel liten vik som bara är er. Vilken lyx!

– Ja, jag glömmer lätt bort hur bra vi har det här, svarar mamma Johanna och låser upp dörren. Det här huset kallar vi stugan. Herrgården kallar vi i familjen för stora huset.

Vi tar av oss skorna och kliver in. Allt är gammalt och slitet, men det är jättemysigt. Dilsa och jag ska sova i samma rum som Amanda och hennes lillebror Hugo. Där finns två våningssängar. Hemma i huset i Bagarmossen har jag också en våningssäng. Så att Dilsa ska kunna sova över när som helst.



Dilsa väljer överslafen och jag tar den undre. Jag hinner precis lägga väskan på sängen när Hugo kommer in och ropar:

- Ni måste komma och kolla!
- Men vi har inte tid, säger Amanda.
- Allvar. Om ni inte kommer missar ni världens coolaste grej.
- Men allvarligt, Hugo. Vi är upptagna och du