

Fredagen den trettonde

Viggo sitter på bussen.

Det är fredagen den trettonde,
otursdagen. Men jobbet är slut för
veckan. Det är skönt.

Nu ska Viggo träffa Jack och ta
en öl.

Om det var soligt kunde vi sitta på
en uteservering, tänker Viggo.

Han tittar ut genom bussfönstret.

Himlen är grå. Det blåser.

Då blir det inne på puben som vanligt, tänker Viggo.

En öl, som vanligt. Eller tre, fyra, fem öl ... som vanligt.

Viggo tänker på farsan.

Ute på ön där farsan bor, där är det nog sol. Där är det ofta sol även om det är mullet i stan.

Den här tiden på året håller farsan på med båten. Den ska snart i sjön.

Farsan målar och fixar och tar en öl på bryggan.

Viggo skulle hellre ta en öl på bryggan än gå på puben.

4

Lägg av, tänker Viggo för sig själv.

Sitta här och längta ut till ön. Det är ju fredag.

Han och Jack ska gå på puben, ha lite roligt, kanske träffa någon tjej.

5

Han har fyllt 30, och lite till.

Viggo går in på Pressbyrån. Han tar ett paket tuggummi och lägger på disken.

Man vill ju lukta gott om man träffar någon fin tjej, tänker han.

– Var det bra så? säger kvinnan bakom disken.

– Ja, säger Viggo och tar upp plånboken ur fickan.

Men han tappat den och alla mynt ramlar ut på golvet. De klirrar och rullar iväg.

På Pressbyrån

Viggo går av bussen vid Brunnsparken.

Han kollar tiden på mobilen. Det är tio minuter kvar tills han ska träffa Jack.

Två tjejer i 18-årsåldern går förbi, arm i arm. De doftar söt parfym.

Viggo tittar efter dem. De skulle aldrig titta efter honom.

De tycker väl att jag är en gubbe, tänker Viggo.