

MYRAN  
SKOLAVSLUTNING  
GISSA DJUR  
BAJS  
PARAPLY  
GRANEN  
LILLASYSTER  
MOLN  
HELIKOPTERN  
HEMLIGHETER  
AFFÄREN  
KOTTKRIG  
GÄSTEN  
POPCORN  
ITALIENSKA  
SÖDERGÖK  
GLORIA  
DRAKEN  
FEBER  
VILSE  
HÄNGMATTAN  
SKRATTET  
LOPPET  
ARRIVEDERCI

## MYRAN

Det ligger en främling i soffan. En liten, rosa, skallig främling. Hon skriker och sover och bajsar och ibland vevar hon med armarna. Enligt mamma är hon superstark. Om hon ramlar ut från en helikopter kan hon hänga och dingla i ett rep utan att släppa taget.

- Allvarligt talat, tycker Myran.

Varför skulle en bebis åka helikopter?



Myran är åtta år och har precis fått en lillasyster.

Det betyder att mamma har två barn, men pappa bara ett. Lillasysters pappa heter Jesper. Varannan vecka bor Myran med mamma, Jesper och lillasyster och varannan med pappa och katten Ludde. Det är inte särskilt komplicerat.

Det som däremot är väldigt svårt är att bestämma vad lillasyster ska heta. Mamma tycker att Maj är bästa förslaget och oftast håller Jesper med. Myran röstar på Tjocka korven. Det var så lillasyster kallades när hon låg i magen. Dessutom liknar hon en korb. En gullig korb.

– Åh vad fin hon är, säger alla och kikar ner i vagnen.

Då blir Myran stolt och det känns som om han vunnit VM i någon sport, trots att det inte är honom de pratar om.

Men det är lite konstigt att ha en lillasyster som man inte känner. Ungefär som om en vilt främmande tant plötsligt flyttat hem till en och sedan vägrar att gå hem.

Tänk om lillasyster är knäpp och inte gillar gåtor och fotboll? Tänk om hon inte gillar Myran? Eller om han inte gillar henne?

– Lite chips för dina tankar?

Så frågar mamma när hon ser att Myran funderar på något. Ibland svarar Myran. Som när han tänker på det där med tanten. Och mamma skrattar, för det skulle



faktiskt se väldigt kul ut om det låg en tant med napp och blöja i barnvagnen. Men vissa tankar vill Myran inte prata om. De är hemliga. Eller så kostar de mer än några chips.