

MUSIKEN Fyller hela nedervåningen i villan. Sam står lutad mot dörrkarmen och tittar in på dansgolvet och kollar på de som dansar. Mest ser han på Julia. När deras blickar möttes förut ville han skrika rakt ut för att hon är så snygg. Det ljusa håret flyger när hon rör sig till musiken. Några hårtestar har klistrat sig fast i pannan och gör henne ännu snyggare. Han älskar när hon glömmer bort att rätta till håret och kläderna och sminket.

Sam tar en ny öl ur kylskåpet innan han tränger sig ut ur köket och över dansgolvet för att komma upp till toaletten på övervåningen. Avviciis *Wake me up* dunkar sig in i bröstet och det känns att det är skolavslutning. Hela skolan är nog här. Det är folk överallt. Badrummet är längst bort i korridoren. En av dörrarna står på glänt och han hör Aldin och Manne därinne. Sam har gått i samma klass som den sedan ettan men det var först när de började högstadiet som de började hänga.

Han går in i rummet och ser att Ella från 9B också är där.

Hon faller bakåt på dubbelsängen och de mörka lockarna breder ut sig runt huvudet och över axlarna. Manne sitter bredvid henne med en gitarr. Om det finns en gitarr i ett hus hittar Manne den. Det sitter gamla halvt avskavda klistermärken på den. Sam känner i alla fall igen Queen och Ramones.

”Jja, vad händer”, säger Sam.

”Kom in och sträng dörren, så jävla kass musik där nere”, säger Manne och tittar på Ella samtidigt som han plockar toner med gitarren. Aldin sitter i en fåtölj framför sängen och kollar i mobilen. Det är senaste modellen som hans pappa beställde innan den ens kommit ut på marknaden.

”Spela den där låten ni körde förut idag”, säger Ella.

”Nä, den är helt uttjatad. Men du får komma på spelningen på Ungdomens hus. Vi ska köra den då.”

Manne slutar spela och drar i en av lockarna som sprider ut sig runt Ella där hon ligger. När han släpper drar den ihop sig till en perfekt korkskruv.

”Ska ni ha spelning?” frågar Sam.

”Japp, de frågade om vi ville spela sista kvällen de har öppet.”

Han tittar inte ens upp, pillar bara på mobilen.

”Men det är långt dit ju. Snälla, spela nu”, säger Ella.

Hon petar Manne i sidan och han skrattar och vrider sig undan. Hon kommer ändå åt och nyper honom lätt.

”Jag kan inte köra den utan bandet.”

”Jag vill ha mer dricka. Och att han kör låten”, säger Ella.

”Ge henne din öl, Sam”, säger Aldin.

”Visst, gillar du den här?” säger Sam och räcker Ella burken.

”Alltså hon är ju redan astfull”, säger Manne.

”Äh, upp till henne om hon vill dricka mer.”

Hon ligger kvar på sängen när hon dricker. Lite vitt skum rinner ner längs kinden, droppar på det vita överkastet. När hon druckit klart tar Sam tillbaka ölen och Manne lägger hennes huvud i sitt knä. Hon sträcker bak armarna och försöker komma åt honom i sidan. Tröjan åker upp och visar magen. Manne tar en hårslinga som han kittlar henne med i örat och under näsan, sedan vidare över halsen och ner mellan bröstet. Hon skrattar och kommer åt med fingrarna i Mannes nacke.

”Kom igen, kittla henne i armhålan!” säger Aldin.

Han sätter sig på sängen och när Manne drar med fingrarna i Ellas armhåla så kittlar Aldin henne över revbenen. Ella skrattar och kittlar tillbaka. Manne rör med snabba fingrar över hennes mage och revben och kanske högre upp men det är svårt att se för det går så fort. Alla skrattar och Ella lägger armarna omkring sig.

Sam drar handen över håret och det fastnar vax på den fuktiga handflatan. Han känner sig överföddig i rummet.

”Ska ni med ner, eller?” säger han.

”Kom igen Sam, hjälp till!” säger Manne.

Hans händer glider in under Ellas tröja. I skolan kunde Sam fastna med blicken på Manne när han tog tag i en skinnflik med tänderna runt nagelbandet och rev loss. Fingertopparna är alltid svullna och nariga. Aldin håller fast hennes händer över huvudet och Manne rör fingrarna snabbt över kroppen. Ella fnittrar och vrider sig under händerna.