

1

Hakim vaknar och är pigg.

Han går upp ur sängen och petar  
på sin storebror Kabir som sover  
i samma rum.

– Vakna, skolan börjar i dag!

Kabir muttrar och drar täcket  
över huvudet.

– Fatta att jag börjar i högstadiet!  
säger Hakim.

– Högstadiet suger, mumlar  
Kabir och puttar bort honom.

Hakim bryr sig inte. Han är säker  
på att det kommer att bli roligt.

Mamma dukar fram frukost.

Hakim sätter sig mellan sina yngre sysstrar.

Pappa tittar på honom och ler.

– Hur ska det bli att börja i en ny skola? frågar han.

Hakim håller upp te. Han tänker på den nya skolan.

– Det kommer att bli kul, säger han. Jag har ju Noa, så då är det lugnt.

Mamma ställer fram bröd på bordet. Hon klappar honom på axeln.

– Det är bra att ni har varandra. Ni är ju nästan som bröder.

Hakim nickar. Mamma har rätt.

Han har känt Noa sedan de började i förskoleklass. De vet allt om varandra.

Mamma tittar på klockan.

– Nu kommer Kabir för sent, säger hon.

– Kabir! ryter pappa. Nu kommer du upp och äter frukost!

Hakims sysstrar rycker till. Hakim förstår dem, pappa kan låta väldigt sträng när han höjer rösten.

Kabir kommer in i köket och sätter sig vid bordet. Han ser så trött ut att Hakim inte kan låta bli att skratta.

– Vad? snäser Kabir och stirrar på honom.

– Inget, svarar Hakim och dricker upp sitt te.

2

Hakim och Noa har bestämt att de ska mötas vid korsningen.

Noa kommer som vanligt åkande på sin skateboard.

När han ser Hakim hoppar han av brädan. De börjar gå till den nya skolan. Luften är varm och solen skiner.

– Vi kommer att få många nya kompisar, säger Noa.

– Och nya lärare, säger Hakim.  
Och olika salar att hålla reda på, och skåp med lås, tänker han.

Han märker hur det fladdrar till i magen av nervositet.

De kommer fram till den nya skolan.

Den är mycket större än deras gamla.

Den har flera byggnader. Ovanför varje ingång finns en stor bokstav uppsatt.

Noa pekar på en av byggnaderna.

– Där är ingång B! Det är dit vi skal!

De går in.

Där är fullt av tonåringar som pratar, skriker och skrattar.

Hakim är torr i munnen.

– Visst skulle vi upp en trappa?  
frågar han lågt.

Noa nickar. Han ser också nervös ut.