

1

Det har blivit kväll, men det är
ännu ljus ute.

Jag ska möta John och Ibbe
snart. Vi ska träffas vid bron och
sedan ska vi dra vidare till Berget.

Vi brukar börja våra kvällar
där. Sedan går vi till någon hemma-
fest.

John ska ta med sig en flaska
vodka. Han köper den från en man
som bor i hans hus.

Ibbe ska ta med sig en femma
weed.

Jag har ingen lust att gå ut i kväll.
Men när jag är full och hög
känns allt bra för stunden. Mina
tankar och ångesten försvinner
då.

Det känns som att inget jag gör
har någon betydelse. Inget spelar
någon roll längre.

Jag känner mig ensam, vilsen.
Fan, jag saknar pappa så mycket.

När jag kommer till bron är John
och Ibbe redan där. De dricker
vodka direkt ur flaskan och pratar
högt.

Jag vill vända om och åka hem
igen, men det gör jag inte.

— Vad händer brorsan! ropar Ibbe
när han ser mig.

— Shoo, säger jag.
— Är du taggad för i kväll? frågar
John.
— Ja mannen, säger jag.

Vi går över bron upp till Berget. Det
blåser friskt där.

Vi sparkar bort ölburkar och
fimpar som ligger på marken. Sedan
sätter vi oss ner och ser ut över
staden.

Jag spelar musik från min mobil. Vi
delar på spriten. Ibbe blandar weedet
med tobak och rullar en spliff.

Han tänder den och jag tar några
bloss och hostar.

Ruset från alkoholen och rökat gör
mig yr.

Det känns som om huvudet
svävar bort.

Först hatar jag det, men efter
ett tag känns det skönt. Jag
glömmer bort alla jobbiga tankar
och känslor.

Det kommer mycket folk till Berget.
Jag ser mig omkring. Nästan alla
är påverkade och någon spy i en
buske.

Det finns många snygga tjejer.
Men jag har ingen lust att prata
med dem.

– Titta, säger John.

John pekar på ett gäng killar som
står lite längre bort.

– Vilka fucking idioter, säger
han. Vad gör de här?

– Fy fan, säger Ibbe.

Jag säger inget. I stället dricker
jag lite mer sprit.

Jag vet vad som kommer att
hända. För när vi är ute och festar
letar vi alltid efter bråk.

Vi stirrar på killarna och försöker
få kontakt. Det kan räcka för att
starta något.

– Ge mig flaskan, säger John till
slut.

Jag vinglar och nästan snubblar.
Jag spänner kroppen för att stå
stadigt när jag ger honom flaskan.

John tar flaskan och kastar den
mot killarna. När den slår mot
berget flyger det glas överallt.

Nu ser de oss!